

Det vakte min nysgerrighed at se, at der i vores arkiver er et notat om, at Lothar Glogauer i 1943 fik opholds- og arbejdstilladelse på Vøjstrupvej 38-40, Voldbakke i Nr. Broby.

Jeg søgte på internettet (fordi navnet Glogauer jo ikke ligefrem er fynsk 😊) – og fandt, at det jødiske museum i Berlin har billeder af ham, da han var i arbejdslejren Hachschara-Lager Ahrensdorf bei Trebbien fra 1937-38.



Jeg fandt også, at det Dansk Jødiske Museum i København har billeder af ham – og med deres hjælp har jeg kunnet stykke følgende sammen:

Lothar Glogauer blev født 30.07.1919 i Breslau i en middelklasse købmandsfamilie, og var den yngste ud af fire. Lothar blev uddannet elektriker, men i 1930'erne var det ikke længere tilladt for jøderne at have lønnet arbejde. Han måtte dog gerne arbejde i en arbejdslejr Hachschara-Lager Ahrensdorf bei Trebbien fra 1937-38 og derfra fik han forhandlet sig til at blive landvæsenselev (chaluz), og kom til Danmark i februar 1939. Den første gård han var på, lærte han dansk, og derfra kom han til Glamsbjerg. Her mødte han Ellen til en håndboldkamp (Ellen var født 26.07.1918, datter af Niels Peder Christian Larsen og hustru Anna Marie Elisabeth Petersen i Akkerup ved Haarby). De blev gift i 1942, da Ellen blev gravid. Parret fik i alt tre børn. Vi ved, at den ældste hed Margot.

I slut september - start oktober 1943 blev han af den lokale betjent i Assens advaret om, at tyskerne kørte rundt og samlede de jødiske landvæsenselever sammen. Lothar

flygtede dagen efter med hjælp fra den lokale præst, der fik ham til København og videre til Sverige. Ellen og datteren Margot kom over en måned senere. Efter krigen vendte de tilbage til Danmark, hvor Lothar Glogauer arbejdede i en række erhverv, fra landbrug - til stenhugger og arkivar sidst i livet. Lothar Glogauer døde i 1974 i København.

Fra Dansk Jødisk Museum har vi lånt billederne af Lothar og Ellen Glogauer.



Ellen og Lothar ud for gården på Vøjstrupvej 38 (som dengang var bindingsværk).

Arbejdet med at få jødiske landvæsenselever til Danmark fra 1939-43 blev ledet af Julius Margolinsky, som har skrevet om sit arbejde i *Sekretariatet for de jødiske landvæsenselever*:

”De nærmere Enkeltheder ved Arbejdet bestod i, at jeg fra HECHALUZ i Berlin fik opgivet Navnene og de dertil hørende Data, Pasforhold og en kort personlig Karakteristik af de (elever), der ønskedes anbragt i Danmark. Ved personligt Besøg i Landøkonomisk Rejsebureau anmodedes Justitsministeriet om at bemyndige det danske Gesandtskab i Berlin om at udstede Visum og Arbejdstilladelse for et halvt År for den pågældende (elev) som ulønnet Landvæsenselev hos en Gårdejer eller Gartner, som jeg enten selv personligt havde været i Forbindelse med eller som var anvist mig gennem rejsebureauet. Gennem det lokale Politi blev Forholdene på Arbejdspladserne nærmere undersøgt, og under Forudsætning af at Arbejdsbetingelserne var fundet forsvarlige, modtog jeg ca. 10 Dage senere en Kopi af Rigspolitiets Skrivelse til Gesandtskabet i Berlin om at udstede Visum. Denne Kopi blev sendt til Meinekestrasse i Berlin, og et par Dage efter ankom vor elev her til Landet, hvor han blev modtaget af mig, blev udstyret med det nødvendige Arbejdstøj, Lommepege, og efter at have fået en kort Instruktion om Forholdene i Danmark rejste den pågældende så ud til sin arbejdsplads.”

Det samlede antal jødiske landvæsenselever, der i perioden 1932-43 befandt sig i Danmark, nærmer sig 1450.

Såfremt der er nogen i lokalområdet, der ved noget om Ellen og Lothar Glogauer, hører vi meget gerne nærmere. Kontakt venligst Solveig Brunholm 29827755.